

## Indoor-meeting Sint-Truiden

13 maart 2005

Door Davy Carmans

Het was reeds een tijdje bekend op verschillende fora in binnen-en buitenland. Op zondag 13 maart zou er een indoor-meeting doorgaan in zaal Olympia in Sint-Truiden. Hoofddoel van deze meeting was geld in het laatje te brengen ten voordele van "Tsunami 1212".

De organisatie van deze meeting werd volledig ter harte genomen door Rohnny Vanderstraeten, zelf sinds kort fanatiek indoor piloot, en zijn familie. Rohnny had allereerst gezorgd voor een aangename en vrij grote sporthal, die trouwens gratis ter beschikking werd gesteld door het gemeentebestuur van Sint-Truiden. Er werd ook stevig onderhandeld met verschillende sponsors (waaronder Protech, Home-flyer,...) waardoor er ENORM veel mooie prijzen te winnen waren.



Helaas voor de organisatoren kwamen er slechts 11 piloten opdagen. Ondanks dit feit, werd het een zeer aangename vliegday en dit vanaf 10u 's morgens tot 20u 's avonds ! 10 Uur aan één stuk kunnen vliegen is waarschijnlijk de natte droom van elke modelpiloot !



Tijdens deze dag zou er een indoor wedstrijd gehouden worden. Deze wedstrijd zou bestaan uit 2 onderdelen en toegankelijk zijn voor zowel vliegtuigen als helikopters. De 1<sup>ste</sup> proef hield in om zoveel mogelijk rondjes rond jezelf te vliegen. Resultaat : veel zatte piloten, en dit zonder bier te hoeven drinken... De 2<sup>de</sup> proef hield in om zoveel mogelijk onder een limbo door te vliegen. Op de kop of via loopings telden de punten dubbel. De uiteindelijke winnaar haalde dan ook zijn groot aantal punten door deze proef af te leggen al hoverend !



De limbo oefening had jammer genoeg de nodige crashes tot gevolg (met plakwerk erna), maar dit kon de pret niet bederven.



Rohny en zijn familie hadden genoeg reclame gemaakt in de gemeente waardoor er wel wat bezoekers kwamen kijken tijdens de ganse dag.



Ook de schepen van sport sprong even binnen en kreeg zelf de kans om eens de zender van een indoortoestel in de hand te nemen.



Blijkbaar was hij een ex-model piloot en dus kon hij het toestel iets langer luchtwaardig houden dan verwacht.

Tijdens deze 10 uur vliegen, zagen we natuurlijk de nodige hoveracties maar ook de nodige helikopters.





Hier zie je trouwens hoe een hoverend toestel er uit ziet van op de grond.



De winnaars van de wedstrijd kwamen nog even op het schavot te staan en gingen aan de haal met mooie bouwdozen !



En toen was het uiteindelijk weer tijd voor de verplichte groepsfoto.



De inkomsten van deze vliegdag (giften door de piloten, verkoop van (gesponsorde) drank en de tombola) zullen door Rohnny en zijn familie integraal geschonken worden aan "Tsunami 1212". Wij willen hen graag allemaal bedanken voor de lange leuke vliegdag. Hopelijk kan dit in de toekomst (voor een ander goed doel ?) overgedaan worden, dit keer met meer piloten !

Uitslag van de wedstrijd :

Naam	Type toestel	Rondjes vliegen	Limbo	Totaal
1. Floris Buyse	Vliegtuig	13	22 (*)	35
2. Kris Broux	Vliegtuig	17	5	22
3. Davy Carmans	Vliegtuig	15	6	21
4. Paul Plevoets	Vliegtuig	11	8	19
5. Jo Rens	Helikopter	7	9	16
6. Marc Cuypers	Vliegtuig	10	5	15
7. Jurrien Saelens	Helikopter	6	8	14
Luc Aelterman	Vliegtuig	7	7	14
9. Rudy Willems	Helikopter	4	9	13
10. Jo Rens	Vliegtuig	8	0	8
11. Geert Heylen	Vliegtuig	6	2	8

\* al hoverend !